



Willens en Wetens

Als je willens en wetens zondigt

Want als wij **willens en wetens zondigen**, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer (verzoening brengen) voor de zonden meer over, 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.

Hebreeën 10:26-27

God's hart - wil onder de mensen wonen

Moses op de berg Horeb – 40 dagen bij God

En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. **9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.**

Exodus 25:8-9

God onder ons wonen – terwijl de mensen zondig en verdorven zijn?



Opbouw van de tempel



Hoge priester (Aaron)

Maar de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts **eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed** dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan.

Hebreeën 9:7



De ware tabernakel



Alles verwijst naar Jezus!



Jezus is de ware tabernakel (op aarde)

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (**onder ons getabernakeld**) (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), **vol van genade en waarheid.**

Johannes 1:14

Hemelse tabernakel (ware = geestelijk)

De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij (Jezus), Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. 2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en **in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens.**

Hebreeën 8:1-2



8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienstdoet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaaktheid kunnen brengen

Hemelse tabernakel hoge priester

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, **die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet (met materialen) van deze schepping is.**

Hebreeën 9:11

Hemelse tabernakel hoge priester

Hij ging voor eens en altijd naar het Heilige [het Heilige der Heiligen van de hemel, in de aanwezigheid van God], en **niet door het bloed van geiten en kalveren**, maar door Zijn **eigen bloed**, nadat Hij de eeuwige verlossing had verkregen en veiliggesteld [dat wil zeggen, de redding van allen die persoonlijk in Hem als Verlosser geloven].

Hebreeën 9:12



Hemelse tabernakel hoge priester

Want als het besprenkelen van [ceremonieel] verontreinigde personen met het bloed van geiten en stieren en de as van een [verbrande] vaars voldoende is voor de reiniging **van het lichaam**, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, **uw geweten reinigen van dode werken** om de levende God te dienen!

Hebreeën 9:13-14

Nog maar 1 volmaakt offer over

Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen **en niet** het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, **hen die naderen tot volmaaktheid brengen.** 2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, **wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren.**

Hebreeën 10:1-2

Nog maar 1 volmaakt offer over

Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. 4 **Want het is onmogelijk** dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

Hebreeën 10:3-4

Nog maar 1 volmaakt offer over

Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg (oude oneindige offer systeem) om het tweede (1 malige offer) daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, **eens en voor altijd gebracht.**

Hebreeën 10:9-10

Wat blijft er dan over (geen aanklacht en veroordeling)

Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen **tot in eeuwigheid tot volmaaktheid gebracht.** 15 Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want nadat Hij gezegd heeft: 16 'Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met hen zal sluiten,' spreekt de Heer: 'In hun hart zal Ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal Ik ze neerschrijven, 17 **en aan hun zonden en hun wetteloosheid zal Ik niet meer denken.'**

Hebreeën 10:14-17

Wat blijft er dan over (geen aanklacht en veroordeling)

Want als wij **willens en wetens zondigen**, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer (verzoening brengen) voor de zonden meer over, 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders (**van God**) zal verslinden.

Hebreeën 10:26-27

Wat blijft er dan over (geen aanklacht en veroordeling)

Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. 29 **Hoeveel te zwaarder straf**, denkt u, zal hij **waard geacht worden** die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?.

Hebreeën 10:28-29