



## **1: Gerechtigheid als je fundament**

# Fundamenten training

## Les 1: God is extreem goed!

Wat ga je in deze les leren?

- Dat God extreem goed en genadig en rechtvaardig is;
- De naam van God leren;
- Bouwen op de Rots (Jezus Christus);
- Gerechtigheid als je fundament;
- Bouwen op een goed fundament;

Inleiding verhaal van Moses (Moses op de berg bij God 40 dagen lang, situatie gouden kalf, eerste gebod verbroken)...lees exodus 32 en 33 in zijn geheel.

**Exodus 33:13** Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in Uw ogen. (Jezus is de weg de waarheid en het Leven)

### God trekt mee met zijn volk.

Hoe belangrijk is het dat God met ons meegaat en dat wij Hem bij Zijn Naam kennen en Zijn wegen kennen. En zoals Moses zei dat Hij genade zal vinden in Gods ogen, juist omdat God met hem meeinging. Als God niet meegaat dan zullen we niet verder optrekken, want de nabijheid van God zal het onderscheid t.o.v. anderen volken zijn.

Vraag: wat is echte veiligheid ook vandaag de dag?

Hart van Moses is zo mooi! En dan vraagt Moses: **Exodus 33:18** Toon mij toch Uw Heerlijkheid! Moses vroeg God om Zijn heerlijkheid te tonen.

**Exodus 33:19** Maar God zei: Ík zal al Mijn goedheid over u heen laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam, Jehovah (IK BEN) uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal tedere genegenheid hebben over wie Ik tedere genegenheid zal hebben.

(Geheime naam van God) YHWH = 'YahWeh' betekent 'I AM' in het Engels is het LORD in het Nederlands is het HEERE en in het Latijns is het Jehovah.

Hij wil dat wij Hem kennen aan de heerlijkheid van Zijn goedheid (genade en gunst), meer dan aan de heerlijkheid van Zijn majesteit (kracht). De profeet Hosea spreekt over een tijd dat de Israëlieten....

**Hosea 3:5** "zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden zullen."

### God is extreem goed

(God is de definitie van goed)! De goedheid van God staat al vanaf het begin ter discussie. De slang die de duivel wordt genoemd, ooit lucifer, de naam morgenster, zoon van de dagenraad (Jesaja 14:12), de gevallen Cherub, zegt tegen Eva in genesis het volgende:

**Genesis 3:1:** "Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?"

Want was nu precies de situatie? God plantte een hof van Eden in het oosten. Eden betekent 'genot, hoogste genot'. Hof betekent letterlijk: een omheining beschermde tuin'

# Fundamenten training

**Genesis 2:9** God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad.

En in die omgeving plaatste hij de mens, Adam en Eva. Het was de allermooiste plek op aarde, vol van heerlijkheid en alles om vrijelijk van te genieten. Het spreekt hier van de goedheid van God voor de mens. God gaf de mens een gebod, iets wat ze niet mochten doen anders zouden de gevolgen verschrikkelijk zijn.

**Genesis 2:16-17** En de HEERE God gebod de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Vraag: Waarom zou God nu een gebod geven in een volmaakte omgeving aan de mens?

Laten we eens kijken in Genesis door wie er nu wat gezegd wordt, en wat er precies gezegd wordt:

God	"Van alle bomen van de hof mag u vrij eten!"	duivel	U mag niet eten van alle bomen in de hof?
God	"Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten"	Eva	"Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken"
God	"Op de dag dat u daarvan eet zult u zeker sterven."	Eva	Anders sterft u.
		duivel	U zult zeker niet sterven.
God	"Laten wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis – mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."	duivel	Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend
	Mens was als God (onschuldig)		Mens werd zondig (schuldig)

De duivel laat altijd mensen negatief over God denken, Hem de schuld van alles geven, God vervloeken, geen eer en gezag hebben voor God, etc. De duivel wilde de mensen laten zien dat ze minderwaardig waren t.o.v. God. Dat ze pas na het eten van de vrucht écht zouden zijn als God. Hij is de leugenaar vanaf het begin en hij liegt nog steeds over God en over Gods goedheid.

**Exodus 33:20** God zegt tegen Moses: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben.

Rots is beeld van Jezus Christus. 1 Staan op de Rots Jezus en geplaatst worden in Christus.

**1 Kor 10:4** Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Dan is het zover en verschijnt God aan Moses op de berg Sinaï

**Exodus 34:5** Toen daalde 'YahWeh' neer in een wolk, ging daar bij Moses staan en riep de Naam 'YahWeh' uit. Toen 'YahWeh' Moses voorbijging proclameerde Hij: 'YahWeh', 'YahWeh', 'El', barmhartig en genadig, traag in het kwaad worden en overvloedig in goedheid, in vriendelijkheid, in trouw en in waarheid, die goedheid/vriendelijkheid/trouw blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid (perversiteit), overtreding, rebellie en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet onschuldig houdt.

Er ligt in Gods wezen dus een geweldige nadruk op genade, goedheid, liefde en trouw, en Zijn bereidheid om te vergeven. Maar de tekst eindigt met de waarschuwing: Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. Gods genade is dusdanig dat deze nooit een compromis sluit met Zijn gerechtigheid.

## Part 2: Laat de gerechtigheid uw fundament zijn

**Psalm 144:17** De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, trouw in alles wat Hij doet.

In **Psalm 89:15** zegt de psalmdichter tegen de Heer: **Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon.** Ook God heeft een fundament waarop zaken zijn gebouwd. Gods troon is gebouwd op gerechtigheid en recht.

In het Hebreeuws is rechtvaardig Sad-diq (sa-deek): rechtvaardig, onschuldig, in het recht, vroom, rechtschapen. S-da-ga (sdaka): eerlijkheid, rechtvaardigheid, billijkheid. Se-deq (se-dek): juistheid, wat juist is, juist ding, wat eerlijk is, billijkheid, wat juist is.

Als God ooit een compromis zou sluiten of zich af zou keren van volkomen gerechtigheid en recht, dan zou Zijn troon wankelen. Gods troon zou dan geen zekerheid meer bieden. Er zou geen basis meer zijn voor Gods heerschappij, omdat Zijn troon nu eenmaal die heerschappij (van gerechtigheid) vertegenwoordigt. De hele kosmos zou de weg kwijt zijn en alle orde zou plaatsmaken voor totale chaos. Gelukkig kan God niet wankelen net als dat Hij niet kan zondigen, niet kan liegen want er is in God geen zweem van duisternis.

### Een fundament was is dat?

De term 'fundament' komt voort uit de bouw en de architectuur. Het verwijst naar het allereerste wat we doen als we iets willen bouwen – we bereiden een stevig en stabiel platform voor de draagmuren. Deze fundering gaat de gehele structuur dragen en daarom moet het stevig zijn. Zou het niet stevig genoeg gebouwd worden dan zakt het gebouw later in, of scheuren de muren.

Algemeen geldt: hoe hoger het gebouw moet worden, hoe dieper het fundament.

**Jesaja 54:14** Gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard.

In het Engels is het: in righteousness you shall be established. Waarbij 'established' betekent: om stevig te zijn, stabiel te zijn, gevestigd te zijn (vertaald: fundamentele zaken)

### Jezus geeft ons een voorbeeld van een stevig fundament

Veel christenen hebben nauwelijks een fundament, hun geloof is verdeeld en ze waaien met allerlei winden mee. Gerechtigheid heeft niets te maken met "goed gedrag", het is Gods Zijn eigen gerechtigheid waarover dit gaat. Het is de natuur van God zelf. Daarom is het dus wijs om goed (op) te bouwen en een stevig fundament neer te leggen.

**Lucas 6:46-49** Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? 47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.

# Fundamenten training

49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot.

Vraag: waarom noemen wij iemand eigenlijk 'heer', wat roept dat op?

Vraag: is een fundament passief of moet het ook onderhouden worden?

Jezus maakt een duidelijke link tussen Zijn Woord horen en dit ook doen. versus horen maar niet doen. In de tekst hierboven zien we duidelijk dat Jezus zelf onze rotsgrond is!

**1 Korintiërs 3:10-13** Overeenkomstig de genade van God die mij (Paulus) gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester (architect) het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. **11** Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. **12** Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, **13** ieders werk zal openbaar worden. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.

Vraag: waarom bouwt Paulus zelf niet op het fundament?

Vraag: wie bouwen er dan wel op het fundament?

Vraag: waarom wordt het werk dat we op het fundament bouwen beproeft met vuur?

Mooi om te zien is hier een verschil in bedieningen en werken. Paulus is geroepen om als architect te bouwen maar hijzelf is niet geroepen om daarop verder te bouwen. En als er eenmaal een fundament ligt kan er geen ander fundament worden gelegd. M.a.w. een huis wordt gebouwd op een fundament alles wat je daarop probeert te leggen als fundament is onderdeel van het bouwwerk en niet van het originele fundament. Er is zelfs een belofte dat bouwen op het fundament waarbij je gelooft in/vertrouwt op Jezus Christus is, je niet bedrogen uit zal komen.

**1 Petrus 2:6** In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'

## Gerechtigheid en Jezus Christus

We zagen dat gerechtigheid een fundament is (oude testament), en we zien dat Jezus Christus ons fundament is geworden (nieuwe testament). Hoe zit het dan met de gerechtigheid als ons fundament?

Door het werk van Jezus en daarin te geloven zijn wij de gerechtigheid van God geworden. Anders gezegd door de plaatsruil met Jezus hebben wij de natuur van God ontvangen, die rechtvaardig is. Het is niet onze gerechtigheid maar die van God zelf!

**2 Korintiërs 5:21** Ter wille van ons heeft God, Jezus die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Jezus rechtvaardig voor God konden worden.

En op een andere plaatst staat er dat gerechtigheid een geschenk van God zelf is.

Vraag: kan je een geschenk van God weer kwijtraken?

**Romeinen 5:17** Want, indien door de overtreding van Adam de dood als koning is gaan heersen door Adam, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

God houdt ook zelf van een schitterend fundament en wel een hele mooie, kijk maar eens waar straks de nieuwe stad de hemelse Jeruzalem op wordt gebouwd, een perfecte hemelse kubus (lengte x breedte x hoogte). Deze afmeting is eigenlijk een kubus waar God zelf al woonde in de tabernakel, door mensenhanden gemaakt.

**Openbaring 21:15-20** De stadsmuur had twaalf grondstenen (of twaalf fundamenten), met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam. **16** De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de

# Fundamenten training

stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadia (+/- 2400 km), zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte.

17 Daarna werd de muur opgemeten. Die was 66 meter hoog. Voor het meten gebruikte de engel de maten die mensen ook gebruiken. 18 De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas.

19 De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20 de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethyst. (NBV)

Er zijn verschillende vertalingen waarbij er staat 12 grondstenen en of 12 fundamenten. Toch is het aannemelijk te noemen dat het hier grondstenen betreft. Deze grondsteen in het Hebreeuws 'haShetiya' genoemd en betekend: rots. Deze rots waar de tempel op is gebouwd wordt de berg Moriah genoemd. Dezelfde berg waar Abraham zijn zoon Izaak offerde aan God. Het getal 12 heeft een betekenis van heilige regering of perfect regering. Er waren 12 stammen van Israël, 12 apostelen, 12 stenen in de borstplaat van de hoge priester.

## Conclusie:

Het hebben van een juist fundament (De gerechtigheid/Jezus Christus) om daarop een stevig werk/gebouw te kunnen plaatsen is van levensbelang in het voortbestaan ervan. Immers de storm (aanval) gaat komen, het vuur van Gods Heiligheid ook, dan zal blijken op welk fundament je staat en waarmee je aan het bouwen bent, waar je geloof op is gebouwd en wie er werkelijk Heer van je leven mag zijn.